

Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop

Zondag 12 februari 2023



Inleidende bijbellezing Johannes 15: 16-17

16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. 17 Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.

Inleiding tot de bevestiging

Het is bijzonder voor mij, beste mensen, om hier vandaag te staan. U weet dat ik in 1995 hier begonnen ben in het predikantswerk. Als 40ste predikant van deze gemeente mocht ik u dienen. Hier heb ik het vak geleerd, met vallen en opstaan.

Na mij kwam in 1999 Laura, die deze gemeente veel langer diende, totdat zij in 2005 beroepen werd in Leiden. Nu komt zij, met hetzelfde enthousiasme van toen, maar met veel meer ervaring in het predikantschap, weer terug.

In een tijd waarin verandering, innovatie en vernieuwing ons als een soort heilige graal worden voorgehouden, gaat zij ongetwijfeld door op de weg die zij al zoveel eerder hier ingezet heeft: het dienen van de gemeente, door traditioneel om te zien naar de mensen en tegelijkertijd het gemeenteleven in het algemeen en de kerkdiensten in het bijzonder zo vorm te geven, dat zij vertrouwd zullen zijn en tegelijkertijd vernieuwend.

Ze zal aansluiten bij de oorsprong waar wij vandaan komen, bij een geloofsgemeenschap die, geworteld in het Evangelie van Jezus Christus, God wil eren en dienen.

Als geloofsgemeenschap doen we dat in een tijd zoals elke, die telkens weer vraagt om dat verhaal actueel en levend te maken.

Laten we dat doen in het besef, dat het niet zomaar is dat wij hier staan. Dat wij, uw predikanten, maar ook de hele geloofsgemeenschap, geroepen zijn om dat te doen. Dat we kracht ontvangen van boven, dat het niet alleen van ons afhangt.

Zoals het gezegd wordt van Paus Johannes XXIII.

De eerste weken van zijn pontificaat kon hij niet slapen van de zorgen om de wereldkerk die hij moest leiden. Totdat hij op een gegeven moment in zijn avondgebed zei:

'Heer, het is uw kerk, ik ga slapen.'

Dat wens ik u allen toe.

Enthousiasme om hard te werken.

Geloof om het ook los te laten.

Amen

Verantwoording

Onze Remonstrantse Broederschap tracht aan haar verbondenheid met het Evangelie werking en gestalte te geven door God te eren en te dienen in navolging van Christus, die niet gekomen is om over ons te heersen, maar die in ons midden is als een die dient. De christelijke gemeente kent de opdracht en de dienst van enkelen in haar midden.

- de prediking van het Evangelie en de bediening van de kerkelijke handelingen
- de vorming van jongeren en volwassenen
- het hoeden van de gemeente in haar geheel, in oecumenisch perspectief,
- het mede vormgeven aan het gemeentelven in al zijn geledingen
- de zorg voor de enkele mens in alle nood en vreugde die het mensenleven kent
- het mede bepalen van het beleid en het beheer van de gemeente met hen, die tevens daartoe zijn geroepen in het verband van de kerkenraad
- het getuigen van het Evangelie, waar de gerechtigheid in de wereld dit eist, om zo de kerk als het geweten van de maatschappij te laten spreken en werken
- het dienstbaar maken van het werk van de gemeente aan de noden van de wereld.

Vraag aan predikant

Wil jij, Laura van Asselt, opstaan om te luisteren naar de vragen en daarop te antwoorden in het midden van de gemeente:

Ben je bereid de verantwoordelijkheid op je te nemen voor het werk van een predikant in deze gemeente?

Beloof je het vertrouwen dat in je wordt gesteld naar beste kunnen waar te maken?

Beloof je te zullen zwijgen over wat je in vertrouwen wordt verteld?

Wat is daarop jouw antwoord?

Vraag aan de gemeente

Gemeente, dit is uw nieuwe predikant. Wilt u Laura van Asselt als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar hoog houden in haar ambt? Wat is daarop uw antwoord?

Dan mag ik je bevestigen tot predikant van deze gemeente.

Daartoe zegene je God.

Moge Gods kracht je zwakheid schragen,

zijn genade je tekortkomingen vergeven,

zijn wijsheid je pad verlichten

en zijn liefde jouw liefde vervullen.

Amen.